

KK19



Dagbog fra Troppøns tur til Lapland 2019

Frydenborg Gruppe

Forord

Fra den 13. juli til den 26. juli 2019 var troppen fra Frydenborg Gruppe på udlandstur. Med på turen var 8 spejdere og 3 ledere fordelt på i alt 3 sjak. Turen gik til Lapland, 1400 km nordpå i fugleflugt, hvor vi skulle gå ad vandrerruten 'Kungsleden' og lave et forsøg på at bestige toppen af Kebnekaise, Sveriges højeste bjerg. Ruten gik fra Vakkotavare til Nikkaluokta. På tilbagevejen ville vi lave et stop i Stockholm så vi kunne få en storbyoplevelse som kontrast til fjeldlivet.

Alle sjak havde fået en notesbog som kunne bruges frit.

Denne dagbog er en renskrivning af ledernes med input fra de to spejdersjaks noter.

Inden turen havde spejderne tjent penge ind, for at holde egenbetalingen på et fornuftigt niveau. Planlægningen af arbejdet og ansøgninger hos fonde havde forældrene stået for.



Planlægningen af de indledende testture, af selve turen, pakkelister, program, billetter, bookninger, budget, og øvrige forberedelser havde lederne stået for.

På turen havde vi som nævnt 3 sjak.

Rødt sjak: Sarah, Ea, Bror (Magnus) og Freja

Grønt sjak: Asta, Emilie, Christine og Simon

Lilla sjak (leder sjak): Magnus, Jonas og Jakob

Hver deltager havde fået en identitet, i form af enten superhelten Batman, Superman, Spiderman eller Captain America. Identiteten afgjorde hvilke opgaver man skulle udføre og hvornår. Dette dels for at sikre at alle havde lige mange opgaver og dels for at sikre hurtig lejretablering og opgavehåndtering i tilfælde af dårligt vejr.

Målet med turen var at lave en vandretur i udlandet, som gav spejderne erfaring i at klare sig selv med det de har i rygsækken, give dem en seriøs erfaring omkring en længere vandretur i fjeldet, samt give dem en natur og udlandsoplevelse som man ikke kan få i det daglige.

På turen fik vi taget et stykke over 1000 billeder, som dog er blevet skåret lidt ned. Enkelte af dem er medtaget i dagbogen her, mens de resterende kan findes på nettet.

Lille serie: <https://photos.app.goo.gl/4cqvnMZMerbDrJGZ7>

Stor serie: <https://photos.app.goo.gl/pE4Z7APXLLLaRe8>

Vi endte med at have en fantastisk tur med flotte naturoplevelser og gennemgående godt vejr – og en hedebløge i Stockholm. Spejderne var rigtigt gode at have med på tur og var glade og positive hele vejen igennem. De klarede opgaver, vandring og samarbejde helt fantastisk. Ledersjakket var også velfungerende.

At vi undgik større uheld og skader på turen var et ekstra plus – men skulle det være sket, var vi forberedt.

Dag 0, pakkedag på Frydenborg

Lørdag den 13. juli 2019

Klokken 13:00 mødtes alle i hytten. Spejderne sagde pænt farvel til deres forældre og vi startede med at tømme taskerne. Alt blev gennemgået, så vi var sikre på at alt var med og ikke havde for meget vægt med. Det så rigtig fornuftigt ud.

Nogle ting blev sorteret fra og der blev fundet løsninger på det der manglede. Taskerne blev pakket igen og vi fordelte sjakudstyr.



Derefter gik vi over til at få styr på maden. Den var købt ind på forhånd og skulle blot fordeles imellem sjakkene. Der var meget og flere af spejderne var usikre på om de kunne have det i rygsækkene. Men efter at have pakket det ud af emballagen og fået det fordelt på sjakmedlemmerne, så det mere fornuftigt ud.

Vi gennemgik rejsen og turen og snakkede om forventninger og succeskriterier.

Klokken 18:00 spiste vi lasagne som Pernille (Freja og Christines mor) havde været så sød at lave til os.

Senere på aftenen, da vi var ved at være igennem pakning og müsliblanding, var det blevet tid til film. Lederne havde nøje udvalgt en film med svensk humor; 'Kopps'. Af rollerne Jacob, Benny, Lasse og Agneta, var det 'Benny the cop' som blev citeret og imiteret flest gange på turen.

Efter filmen var der is, snack og 00:30 var der ro hos spejderne.

Lederne pakkede gruppegrej og dobbeltcheckede – klokken 02:00 var der ro hos lederne.

Dagens stikord: Udpakning. Genpakning. Hygge. Meget information. Mange spørgsmål. God stemning. Svensk film. Benny the mother fucking cop. Forventningsfuldhed. Meget mad. Meget udstyr.

Dag 1: Fra Frydenborg og til Nattoget

Søndag den 14. juli 2019

Dagens sang: *Never ending story*

07:00 blev spejderne vækket. Vi pakkede taskerne og gjorde klar. 07:40 var der morgenmad i form af dejlige boller og lækre kanelgifler fra Lenette (Emilies mor).

Vejret var godt, så vi spiste udenfor. Temperaturen var allerede 23 grader.

Hytterne blev ordnet og vi drog afsted fra Frydenborg klokken 08:30 som planlagt.



Turen gik til Slotspavillionen og herfra med lokalbanen til Hillerød station. Herfra med S-tog til Hovedbanegården. Vi steg på Øresundstoget efter en løbetur til toget modsatte ende (tak for forkert info). Det var rart med sædebooking, for vores sæder var allerede taget af andre uden pladsreservation.

I toget var der paskontrol. Nogen brugte tiden på at sove. I Hässleholm skiftede vi til X-2000 toget som kørte os til Stockholm Östra. Et dejligt og lydsvagt tog der krænger som en motorcykel i svingene. Igen stod vi i modsatte ende... Da toget grundet planlagt sporarbejde ikke kunne køre længere fik vi fornøjelsen af et meget varmt og proppet lokaltog til fra Stockholm Östra til Uppsala.

På Uppsala station spiste vi noget frokost og andre aftensmad. Asta fik styr på sin kvalme og hovedpine. Nattoget var 10 minutter forsinket, men det var ikke den første forsinkelse vi blev ramt af.

Vi steg på og fandt plads i vores to 6-mands kupéer. Vi indrettede os i en pige- og en drengeskupé og aftenen gik med spil, spisning og hygge. Toget blev gradvist forsinket med lange ophold på stationerne undervejs. Togturen benyttede Magnus (troppespejder) til at finde sit nye navn på turen. Det blev 'Bror', sådan at der kun var én Magnus (leder).

Der blev spillet kortspil. Citat Simon: Enten kigger du et sted du ikke skal kigge, eller også kigger du på noget du ikke skal kigge på.

23:00 var vi i køjerne og det var godnat. Alle sov godt ved nattogets rumlen og lyden af overskæringer som vi passerede.

Dagen stikord: 'Ding ding ding dung dugn dong dong dong' (lyden af jernbaneoverskæringer der passeres). Hygge. Transport. Mistet tidsfornemmelse. Åbne vinduer. 2 timers forsinkelse. Overvejelse om pizzabestilling til toget som bare holdt stille i over en time. Warewolf. Natbriller / Sovemaske.



Dag 2: Nattog, bus og vandringen starter

Mandag den 15. juli 2019

Dagens sang: *Once upon a time*

Morgenen startede ved at alarmeren på Jonas telefon gik i gang ved 6 tiden (Det var jo mandag). Et check på tiden og vores distance, viste at vi ikke kunne nå vores busforbindelse. Vi sov lidt videre og 07:30 var der morgenvækning. Alle sov gevaldigt godt. Citat fra Ea: 'Jeg har sovet virkelig, virkelig luksus'.

Troppen blev informeret om tingenes tilstand og Jakob gik på jagt efter noget togpersonel for at få mere info. Jagten gik igennem stole-vognene hvor folk lå henslængt som sovende zombier i en gyserfilm. Togpersonellet blev fundet og vi fik garanti om en erstatningsbus.

Vi spiste morgenmad og pakkede. Senere kom konduktøren og gav os en status på forsinkelse og bus – til begge kupéer. Pigeakupéen fattede intet af hvad manden sagde, men smilede og nikkede pænt.

Vi ankom 08:50 og kom med erstatningsbussen klokken 09:00. Inden vi forlod nattoget, tog lederne lige en pose glemt fjeldmad og en regnjakke med. Det kunne jo være vi fik brug for det senere 😊

Erstatningsbussen var en stor luksusbus og klokken 11:45 var vi fremme ved Vakkotavare efter at have kørt igennem nogle regnbyger med kraftig regn. Frokosten blev spist og rygsækkene blev genpakket. 12:45 var der afgang. Opstigningen var hård, men ikke helt så slem som frygtet. Vi tog en del højdemeter og alle gik flot. Vi holdt mange pauser. Dog ikke så mange som det antal af fluer der var – for der var mange!



Udsigten blev flottere og flottere og vi kunne se ned på vandet under os. Terrænet fladede ud og vi kom over trægrænsen. Stien blev til let blokmark og træplanker.

Vi fik lidt regn, så sol og derefter meget regn. Regntøjet kom på, det samme gjorde regnovertrækkene.

At en på holdet var kommet til at tage et regnovertræk til en babystol med, var en kende uheldigt – det passer bare ikke eminent godt på en stor rygsæk. Men det så fedt ud med side-vinduerne.

Vi fandt en brugbar lejrplads og lavede en hurtig afstemning om hvorvidt vi skulle sove der eller ej. Flertallet valgte at vi skulle gå videre – så det gjorde vi. Vi tog en strækning mere og ramte et andet område som kunne fungere som lejrplads. Det indtog vi. Den var lidt bulet, men teltene lå i det mindste relativt plant.

Det kom en ordentlig omgang regn med lidt hagl og aftenen gik med aftensmads fabrikation i regnvej (Gulash med kartoffelmos), spisning i telt pga. regn, opvask og aftensamling med 'himmel og helvede', hvor vi hver især fik mulighed for at fortælle hvad vi syntes var godt (udsigt, stedet, togturen) og hvad der var dårlig (ømhed, myg, regn). De fleste nåede også at komme hen og mærke sneen som lå lige ved siden af lejren.

Lejr: 885 moh. Distance vandret: 7,1 km

Dagens stikord: Vådt. Varmt. Stejl stigning. Flotte vandfald. Bustur med god og informativ guide. Sindssyg togoplevelse. Hovedet ud ad vinduet, fedt. Flotte vejroplevelser. Sne. Godt fremme. Fugtigt telt. Våde støvler. På tur med skovlen. Tørresnor i teltet.

Dag 3: Første hele vandredag og en manglende båd

Tirsdag den 16. juli 2019

Dagens sang: Engelske sange oversat til dansk.

Lederne havde planlagt at stå op klokken 08. Men på det tidspunkt var alle i dyb søvn. Jakob vågnede 08:45 og vækkede resten. Vejrudsigten i form af udsigten iagttaget uden for teltet lød: Tørvejr, mørke skyer, lyse skyer, høje skyer, lave skyer, glimt af blå himmel, jævn vind. En time senere var morgenmaden spist og opvasken i gang. Klokken 10:10 var lejren pakket, morgenbriefing afholdt, himmel og helvede rundet klaret og vi var på vej på næste etape.

Denne morgen blev det blå/gule tørklæde med svensk flag i nakken, samt den hvide Tour de France bjergrytter Buff med røde prikker introduceret. Dagens svensker (tørklædet), går til en spejder som har været i ekstra godt humør, sikret humøret i gruppen, eller gjort noget som har været medvirkende til glæde for andre. Dagens bjergged (den prikkede Buff), går til en spejder som har taget en ekstra tårn, gjort noget for holdet, eller taget initiativ.

Dagens svensker: Sarah – for hele dagen at have været i super godt humør og sendt gode smil selvom det gik stejlt op ad bakke.

Dagens bjergged: Christine – for at have taget en ekstra teltedel fra Emilie uden at kny eller stille spørgsmål.

Vi passerede dagens højeste punkt på 945 moh i godt tempo. Vi mødte et dansk par som gik i modsatte retning. Citat fra manden: 'Bare mine spejderledere havde taget mig med på sådan en tur'.

Vejrudsigten som vi havde trukket hjemme fra lød på heldagsregn – så vi var positive over at have tørvejr.

Vi nåede frem til Teusajaure (499 moh), som var en bred elv, efter en nedstigning igennem en tæt skov. Her skulle der jf. beskrivelsen være 3 robåde, hvoraf der altid ville være mindst en på bredden. (De tre 3 robåde er gratis at benytte, men skal blot altid sikre at der er mindst en tilbage på modsatte bred, når man har brugt dem).

Der var dog ingen robåd... Hmm... Der er også mulighed for overfart med motoriseret båd mod betaling. Men den sejlede først ved 16-tiden og der var ca. 3 timer til.

Vi hejste plastikdunken som indikerede at man gerne vil sejles over og spiste vores frokost.

Derefter spillede vi warewolf. Tiden gik dog hurtigt og motorbåden kom (jolle med påhængsmotor, red.). Vi kunne komme over 4 ad gangen og ved nærmere inspektion af robådene som lå på modsatte bred viste det sig at det nok var blevet til en del overfarter, da der kun var plads til 2-3 personer i en båd ad gangen.

Årsagen til at der ikke var en robåd på 'vores' bred, var at de som sidst havde sejlet over, ikke turde sejle tilbage med en ny båd pga. vind og strøm. Sikke noget juks! På den modsatte bred lå fjeldstuen Teusajaure. Vi betalte for overfarten og nogen benyttede deres das.



Foran os ventede en ny stejl stigning. Det gik op og op! Ved toppen mødte vi nogle englændere hvor manden sagde: 'This is the real scouts' og 'you can go faster' for at heppe os det sidste stykke op. Kvinden sagde: 'Don't mind him girls, you are doing great', som for at få manden til at holde igen med sin entusiasme.

Vi brugte noget tid ved det fine vandfald på toppen. Dels på at fylde vand i drikkeflaskerne og dels på at hoppe rundt mellem vandløbene. Nogen (Christine) valgte at uvisse årsager at dyppe foden i vandet ved et af springene. Det var et dejligt og flot sted at holde en forlænget pause – ekstra dejligt fordi der ingen myg var.

Vi gik videre og en del forsinkede (morgensøvn og bådovertur) ankom vi til det område hvor vi ville slå lejr. Vi var 741 moh og slog lejr klokken 20:05. Klokken 21:00 var teltene oppe og aftensmaden var klar (Sate Babi med bulgur). Klokken 21:55 holdt vi aftenbriefing og himmel/helvede runde – og så var det tilbage i teltene. Der var mange myg uden for. 23:00 var det godnat tid og der var ro. Aftenen bød på stille vind, skyer men uden tegn på regn.

Lejr: 698 moh. Distance vandret: 14,3 km

Dagens stikord: Møde med danskere. Denne type heldagsregn er dejlig. Super flot udsigt. Op, ned, op. Båd. Ingen myg. Mange myg. Hvis vi kommer på toppen af Kebnekaise, kommer vi højere end alle toppe vi kan se.

Dag 4: Skadet ankel og passage af Kaitum fjeldstuga

Onsdag den 17. juli 2019

Dagens sang: Sange af Justin Timberlake

Denne morgen ringede uret 07:55. Lederne gabte, strakte sig begyndte en vækning af de øvrige telte. Der blev sagt godmorgen 08:05. Vækningen forgik i regnvej, skyerne lå lavt og morgenmaden i form af Müsli blev spist i teltene. Pakningen foregik i let regn og klokken 10:05 var vi klar til at gå.

Dagens svensker: Emilie – for gode jokes og skarpe kommenterer dagen igennem. Det giver godt humør til alle.

Dagens bjergged: Ea – for tage initiativ til at dele mad ud, i stedet for blot at sætte sig i pauserne. Og for at være god til at hjælpe andre på med deres rygsække, så vi nemmere kunne komme afsted efter pauserne.

Vi lagde ud med god fart efter at have passeret en "flot seværdighed" i form af gamle brædder fra en tidligere bro. Stien var dårlig og vi passerede lidt vandfald undervejs.

I løbet af formiddagen trådte Jakob på et bræt der var løst – det svirpede op og ramte Ea kraftigt på anklen. Vi stoppede og Eas ankel fik noget førstehjælp. Cirkelprincippet trådte i kræft og efter en længere pause hvor Ea blev aflastet for noget vægt og vi gik langsomt videre igen. Denne gang med ekstra fokus på løse brædder.

Vi krydsede en bro og nåede til fjeldstugan Kaitum klokken 12:40. Vi holdt en lang snackpause og gik videre 13:30.



Først var tempoet stille, senere gik det bedre. Eas ankel kom sig heldigvis hurtigt og hun fik sin vægt tilbage. Vi nåede endnu en bro, hvor vi spiste frokost. Vi snakkede med nogle Englændere (manden havde de mest lysrøde strømper vi havde set på fjeldet) og de fortalte at der var faldet 30 cm sne på toppen af Kebnekaise samt at en var blevet hentet ned med helikopter. Jo, vejret er ikke til at stole på – men sådan er det med sommer i fjeldet.

Efter frokosten krydsede vi broen og gik videre. Regnen så vi ikke mere til, vejret var varmt og rygsækkene var stadig tunge. Der var gået trends i at have gaters på, denne dag.

Vi passerede nogle rimelige lejrpladser og endte til sidst på en lejrplads 700 moh. Den var hullet og stenet, men efter lidt møje og besvær fandt vi 3 teltpladser. Vandet kunne vi hente 50 højdemeter over os.

Aftensmaden blev tilberedt i form af Chili con carne med nudler. Det var nudlerne der var størst glæde ved. Himmel og helvede indikerede at alle syntes at den 'frygtede 3. dag' som ofte føles meget hård, var gået overraskende godt. Nogen drak herefter varm kakao, mens andre gik på eventyr til floden og op ad bjergsiden. Deres tur endte på 1,98 km og med 808 moh som højeste punkt. På turen fandt Simon et flot gevir – stor begejstring!

Lejr: 741 moh. Distance vandret: 13,6 km

Dagens stikord: Regn om morgenen. Pas på brædder. Sig det videre. Flotte sokker. Brusende vand. Svær sti. Gaters. Den tredje vandredag.

Dag 5: Midt i bjergene og oplevelsen af at gå alene

Torsdag den 18. juli 2019

Dagens sang: Never say never.

Vækkeuret ringede klokken 08:00 og klokken 09:00 var vi halvvejs igennem risengrøden. Vi havde planlagt afgang klokken 10:00, men uret viste 10:35 inden vi forlod lejrpladsen. Men ingen grund til stress – vi skulle jo bare nå frem inden det blev mørkt. Og det bliver det ikke så langt nordpå, på denne årstid.

Dagens svensker: Asta – For at fungere godt med alle, se ud over de små problemer og i stedet finde det positive. Glemte til eksempel at få et antihistamin imod sine myggestik, fordi hun hellere ville på eventyr med de andre.

Dagens bjergged: Freja – For dagen igennem gerne ville hjælpe og tage en ekstra tjans. Som eksempel, da Ea blev skadet, tilbød hun som den første at bære noget af Eas vægt og hjælpe med et støttebind hun havde i sin personlige førstehjælp.

Tempoet var endnu en gang godt og det var noget positivt ved at se bjergene passere så hurtigt selvom man kun er på gåben. Det er bare noget andet end at gå langs marker, flade enge og skov, hvor man ikke får nær samme fornemmelse ved at se sig tilbage.

Vi ankom til Singi fjeldstuga og fik tanket vand. Herfra prøvede vi noget nyt, nemlig at gå en og en på en 25 minutters etape, for på den måde at kunne opleve at være alene i fjeldet.

Jakob gik først og herefter blev spejderne sendt afsted med 4 minutters mellemrum. Jakob havde fundet et passende sted bag efter nogle bakke/klippe toppe, hvor han havde sat sig – så langt de fleste nåede lige at få tanken 'hvor er de andre', 'er jeg gået forkert', 'årrh, jeg har langt endnu', inden de nåede frem.

Rækkefølgen var: Jakob, Emilie, Ea, Christine, Asta, Freja, Bror (Magnus), Sarah, Simon, Jonas og Magnus.

Alle syntes det var fedt at prøve, desværre nåede vi ikke at gøre det igen. Det må vi gøre en anden gang.

Ved ankomst blev alle udsat for en test i form af Emilies puslespilssten – en sten som desværre blev glemt på den efterfølgende frokost.



Klokken 16:00 fandt vi en velegnet lejrplads. Der var meget vind og ingen myg – og teltene kunne ligge fint. Lejren lå med store og stejle bjergsider på begge sider. Flot sted!

Vi havde vand tæt på og en sø i nærheden. Vi nød at være kommet tidligt frem og spiste snack inden teltene blev sat op.

Vi kunne alle sidde ude og næsten alle var med til et stort spil Warewolf. Det var super hyggeligt. Vi kom dog til at spille længere end forventet, så aftensmaden blev desværre lidt forsinket. Mens madholdet arbejdede, blev der spillet Axis of evil i et af teltene. Forinden havde Ea nået at bade i søen. Ikke noget der appellerede til den brede skare...

Aftensmaden i form af Vegetable Hotpot og kartoffelmos blev spist ude i den dejlige vind. (Meget vind = ingen myg).

Et telt blev inddraget til Warewolf og Ea og Jakob tog en badetur i søen. Vandet var IKKE varmt – det var mega koldt! Den ene af personerne syntes den anden havde talt lidt for varmt om vandtemperaturen.

Jonas gik tidligt i seng, Warewolf spillet fortsatte og Ea og Sarah gik på eventyr på en nærliggende bjergside, hvor de fandt en solcelle og en boks. Antageligvis noget måleudstyr. De fandt også noget lumskt mos og den ægte kildes udspring fra bjerget.

Klokken 22:45 nærmede stilheden sig, vejret var flot og der var sol på bjergsiden overfor.

Lejr: 781 moh. Distance vandret: 12,2 km

Dagens stikord: Regn. Sol. Dejligt vejr. Super flot område. Mange bjerge. Mere sol. Fedt at gå alene. Skønt at opleve fjeldet uden myg. Eftermiddags og aftenhygge. Tur til højt op ad bjergsiden.

Dag 6: Ankomst til Kebnekaise fjeldstation

Fredag den 19. juli 2019

Dagens sang: *Disney sange.*

06:00 måtte lederne åbne for ventilationen i teltet – solen skinnede; det var for varmt.

07:30 slut med at sove, 08:00 morgenvækning. 08:30 var havregrøden klar, 09:30 blev der afholdt morgenbriefing og 10:00 var der afgang. Denne morgen sad i skabet, hvad angik rutine og tid!

Dagens svensker: Simon – For at have udvist et stort socialt engagement i at arbejde hårdt for at få så mange som muligt til at være med til Warewolf, så mange gange som muligt.



Dagens bjergged: Bror (Magnus) – For til trods for at have problemer med en halvdårlig rygsæk, at være klar på at tage mere vægt og for at have lagt en plan en eventyr rute et par dage forinden.

Troppen gik godt afsted. Stemningen var god og vejret var flot. Det var varmt, men tempoet var alligevel godt. Måske udsigten til en halv vandredag gav ekstra energi? Klokkeren 13:00 ankom vi ved Kebnekaise fjeldstation. Nogle havde travlt med at finde toiletterne, mens andre gav sig til at lede efter egnede teltpladser.

Vi kom fra vest-siden og ankom derfor til lejrpladserne med skrå klipper og sten. Kommer man fra øst siden bliver man mødt af lejrpladserne med træer og græs. Om man tager det ene eller andet afhænger lidt af om man er til læ, flad jord og myg, eller om man mere er til åbent sted, klipper, sten og få (ingen) myg.

Efter lidt søgen rundt i det vestlige område, fandt vi 3 ganske rimelige teltpladser på toppen ved siden af radiomasten. Om muligt nogen af de absolut bedste pladser i området!

Vi spiste frokost i stille vejr og satte efterfølgende telte op i blæsende vejr. Ea og Sarah var ved at omdanne teltet til en kæmpe drage og blæse væk sammen med det. Telte og barduner blev sikret med store sten efter alle kunstens regler. (Det er så surt at komme hjem til et telt der er blæst væk). Den halve hviledag blev nydt med afslapning, spil, ture til butikken (½ liter sodavand 35 SEK, lille pose slik 12 SEK) og mulighed for porcelænstoiletter og ægte håndvask. Sprit af hænderne med det velkendte '2-klap signal' blev ikke brugt meget.

Vi fik alle oplevelsen af at se hvordan helikopterne flyver varer til og affald fra fjeldstationen – i store bure der hænger i en line under dem. Fedt at se! Der var en del helikoptertrafik.

Hen under aften gik vi i gang med forberedelserne til topturen af Kebnekaise. Alle havde det godt og vejret tegnede også godt. Det så lovende ud! Rygsækkene blev tømt og pakket med mindst muligt udstyr – men dog så meget, at vi ville kunne klare en snestorm hvis vi uventet blev ramt af en sådan. Turen blev gennemgået kortet blev studeret.



Aftensmaden (Rice fruit curry med bulgur) blev spist i det fine vejr. Klokkeren var 19:50. Solen var fremme, vinden var let og der var næsten ingen myg. Luksus!

Taskerne blev pakket færdigt folk gik tidligt i seng. Lidt senere kom en gruppe snakkende svenske piger som slog deres telt op lige ved siden af vores lejr. Det fortrød de nok, da vi stod tidligt op næste morgen.

Lejr: 695 moh. Distance vandret: 8,8 km

Dagens stikord: Dejligt med en halv dag. Ægte toiletter. Butik. Det er dyrt! Meget helikopter trafik. Ørneungerne skriger. Stensikring af telte. Fin fjeldstation. Topturspakning

Dag 7: Toptur

Lørdag den 20. juli 2019

Dagens sang: *Ting tang og Shallow*

05:25. Bip bip bip... uret ringer. Vi står op, spejderne bliver vækket.
Morgenmaden i form af müsli med pulvermælk bliver spist og vi gør klar til afgang.

Dagens svensker: Bror (Magnus) - for at have trukket de ikke arbejdende ind i skyggen for at spille spil og få skygge for solen.

Dagens bjergged: Emilie – for at tilbyde at hente vand til andre og fylde deres vandflasker inden afgang om morgenen.

06:13 Er vi på vej og Asta har fået bundet sit snørebånd. 781 moh.

06:48 Ved en krydsning får Ea sok og må skifte strømpe.

07:05 Ea døjer desværre med hovedpine og kvalme og får en Panodil. Vi forsætter og solen brænder allerede godt igennem. Det var varmt og der bliver svedt!

07:25 Stigningen er begyndt og bliver stejlere, nu da vi er nået til starten af Kitteldalen. Eas hovedpine er forsvundet, men kvalmen er hun ikke sluppet for og hun har det dårligt.

07:52 1000 moh

08:00 Vi er nået til midt i Kitteldalen og holder en pause. Ea har det stadig dårligt og vi vurderer situationen.

Resultatet bliver at Ea og Jakob vender om. Ea er absolut ikke glad ved situationen. Det er hårdt at gå op, men det er endnu hårdere at vende om.

08:10 Ea og Jakob går tilbage mod fjeldstationen, mens resten af troppen forsætter imod toppen.

08:15 Troppen forsætter og fylder vand på ved et vandløb.

08:30 Triptælleren siger 4,5 km og 1/3 del af højdemeterne er taget.

08:37 Elven i Kitteldalen krydses via den nye metalbro.

09:05 Sneen krydses.

09:10 Trapper.

09:30 Snackpause lige under et saddehæng.

10:00 Brors (Magnus') taske tømmes og efterlades. Den gør for ondt at gå med.

10:45 Toppen af Virranváre er nået.

10:50 Kurs mod Kaffedalen (Nedstigning).

11:25 Bunden af Kaffedalen er nået.

11:30 Afgang efter en kort pause.

12:00 1700 moh, 9,0 km på triptælleren.

12:10 Det er hårdt, tempoet sættes ned.

12:52 1900 moh, 10,2 km på triptælleren.

13:30 Frokost ved topstugan / nødhytten.

13:50 Afgang mod toppen.



14:00 Grøppebillede foran sydtoppen.

14:03 Bestigning starter, to og to.

14:17 Sidste mand forlader toppen, triptæller på 11,4 km.

Asta, Christine, Emilie, Freja, Bror (Magnus), Simon, Jonas og Magnus har nået toppen! Sådan, flot klaret!

En helikopter lander lige under toppen med nogle folk som går på toppen fra helikopteren og tilbage igen. Citat fra spejderne: I forhold til dem, er vi jo bare helt VILDT seje!



14:30 Nedstigning starter.

15:09 Den gamle / nederste nødhytte passeres. 1860 moh.

15:30 1700 moh, 13,4 km på triptælleren.

16:00 Kaffedalen. Der skiftes strømper – nogen har fået sne i støvlerne og andres sokker er bare våde af sved. Det er altid godt med nye, tørre og friske stømper.

16:15 Afgang igen

16:55 Toppen på Virranváre indtages endnu en gang.

17:00 Afgang efter en kort pause

17:20 Regnvejret kommer.

17:48 Tilbage ved Brors (Magnus') taske. Den samles op og kommer med hjem.

18:12 Snackpause. 1273 moh. Triptæller 16,7 km.

18:20 Afgang

18:40 Metalbroen i Kitteldalen krydses

18:50 Regntøj af

19:07 Passerer punktet hvor Ea og Jakob vendte om tidligere.

20:12 Passerer stedet hvor Ea fik en våd sok

20:50 Hjemme i lejren. Aftensmaden er klar, den har Ea og Jakob lavet.

De godt brugte bjergbestigere kravlede ind i teltene og fik maden serveret på sengen. Det vakte stor glæde. Der blev snakket lystigt i teltene, ikke alle kræfterne var brugt. Ved 22:30 tiden var der ro.

Opsummering: En hård men god dag. Flot udsigt på vej op, samt fra toppen. Tempoet var langsomt, men det vil det altid være når man er en gruppe der går samlet. Og alle kom godt hjem, hvilket var vigtigt. Surt med regnen på hjemvejen, men super godt gået af alle!

22,29 km er tilbagelagt på turen, 14:38 timer er brugt.

Dagens stikord: Stejlt. Prince. Sten. Bolsjer på vej ned. Stramt. Vådt. Samarbejde. Verdens bedste snackpause. Glat. Rullende sten. Simon som går for tæt på den dobbeltmorske kusine. Sne. Sindssyg kineser. Hygge på nedstigningerne (Virranváre). God udsigt. Hyggeligt da regnen stoppede. Våde sokker. Hårdt på den fede måde. Let rygsæk. Smeltet og ikke smeltet chokolade. Knækket vandrestav. Toppen blev nået.

Ea og Jakobs dag forløb på en noget mere afslappende måde, efter de klokken 10:10 var retur på fjeldstationen.

Kort resume af Ea og Jakobs dag: Hvile. Tøjevask og kaffe. Toilet, cola og vandhentning. Spil og kaffe. Frokost. Opvask. Oprydning i teltene. Spil i regnvejr. Mere opvask. Hente mere vand. Gøre klar til aftensmad. Forberede rygsække til et nyt forsøg på toptur dagen efter. Skrive dagbog. Spille spil. Venter på gruppen kl 19:07, hvor bliver de dog af? Status opkald fra Magnus kl 19:13, meldingen er at de har ~1 time og 45 minutter tilbage, alle har det godt, men at det går langsomt. Trangiaerne gøres klar til madlavning kl 19:25. Idet de returnerende Kebnekaise bestigere kunne ses, blev Trangiaerne tændt og maden lavet. Derefter servicering af de godt brugte spejdere og ledere.

Lejr: 695 moh. Distance vandret: 22,3 km

Dag 8: Hviledag

Søndag den 21. juli 2019

Dagens sang: If you are happy

05:25 stod Jakob og Ea op. Jakob havde en plan om at bestige Kebnekaise nu hvor han gik hjem med Ea i går. Ea var både for og imod at tage med, men havde besluttet sig for at gå med på den første del uanset hvad.

05:55 Afgang efter morgenmad.

06:07 Vestra leden.

06:10 1 km på triptæller.

06:20 Pause, hvor Ea beslutter at det trækker mere at være sammen med resten af troppen på hviledagen, end det gør at indtage toppen af Kebnekaise. Ea vender retur og Jakob forsætter.

06:55: I Kitteldalen.

07:10 1000 moh.

07:45 Stålbrosen over elven i Kitteldalen. 1163 moh. Snak med to gamle gubber som har afsted siden klokken 04:00.

08:02 Sneen krydset, trapperne starter.

08:20 1446 moh, på vej op ad Virranváre.

08:45 1630 moh. Møder et modgående par, som har været afsted siden 23:30.

08:55 Toppen af Virranváre. Super flot udsigt.

09:13 Midt på sneen i Kaffedalen.

09:25 Snackpause. 1596 moh. 7,98 km på triptæller. Skyerne begynder at komme.

10:18 Den gamle nødhytte. 1866 moh. 9.20 km på triptæller.

10:50 Foran sneen inden sydtoppen.

11:00 På toppen af sydtoppen, 2097 moh. Totalt indhyllet i skyer og minimal sigtbarhed.

11:10 Frokost ved den nye nødhytte. 2041 moh. Trip 10,75 km. Bedre udsigt herfra. Toppen af sydtoppen kan ikke ses pga. skyer.

11:30 Afgang, hjemad.

12:00 Vabelplaster, møde med svenskere som var begejstrede for at møde en positiv dansker. (Hmm, er vi generelt ikke det?) 1800 moh, 12,10 km på triptæller.

12:38 Kaffedalen krydset. 1534 moh, 13,21 km på triptæller.

13:00 På toppen af Virranváre igen.

13:10 Snackpause, 1614 moh, 14,3 k på triptæller.

14:02 Metalbroen i kaffedalen. 1165 moh, 16,16 km på triptæller.

14:10 Møde med Magnus som var på vej til toppen af Duobaggoni.

14:25 Kitteldalen, 1000 moh, 17,09 km på triptæller. Propper i ørerne.

15:20 Retur i lejren på Fjeldstationen. 691 moh. 20,65 km på triptælleren.

Opsummering: God tur i godt tempo. Vejret var fint, til trods for at det var ærgerligt at der var helt lukket til af skyer på toppen.

Magnus benyttede eftermiddagen på en tur til Tolpagorni/Duobagorni, det meste af turen i løb. Der var fin udsigt fra kanten af krateret som ligner noget fra en gammel vulkan. (Det er dog ikke en vulkan).

Troppen, som holdt hviledag i lejren, var stået op mellem 07:30 og 10:15.

Der var ikke de store beretninger fra dem og kameraet havde ligget stille i lejren. Men nogle stikord blev det dog til.

Dagens stikord: Hviledag. Intet. Kortspil. Vente. Hårvask i håndvask. Axis of evil. Kort tryllekunstner. Uno som kortspil. Warewolf med dobbeltroller. Nydning. Solotur x 2 (Magnus og Jakob). Butik. Madoptælling. Brugt for mange penge. Godt vejr + hygge regn. God kartoffelmos. Masser af sagn.

Morgenbriefing blev ikke afholdt, tørklæde og Buff blev ikke uddelt.

Dag 9: Farvel til de høje fjelde.

Mandag den 22. juli 2019

Dagens sang: Cupsong

Klokken 08:00 stod vi op og 08:45 var der morgenmad. 09:15 var teltene halvt nede og 10:05 blev der afholdt morgenbriefing, taget fotos, snakket og afholdt 'himmel og helvede'. Et par uddrag:

'Ser frem til Stockholm, men er samtidigt trist over at skulle forlade vildmarken.'

'Meget bedre ferie end at være hjemme og bare kigge på skærmen.'

'Glæder mig til at komme ud at gå.'

Dagens svensker: Ea – For at have ordnet teltene indvendigt og lavet mad til toptur gruppen, samt for at have forberedt en god og nytænkende variation af Warewolf med dobbeltroller.

Dagens bjergged: Emilie – For at have været super optimistisk, smilende og glad, samt småsnakkende på hele turen. (Det er virkelig godt at have en 'snakkende radio' kørende i baggrunden når man går og det er hårdt).



Efter et pitstop på fjeldstationen var der afgang. Klokken var 10:45 og retningen var imod Nikkaluokta. Det var som en motorvej i forhold til tidligere stier. Op til 6 parallelle brædder! Vroooooom! Mange broer og godt tempo. 25/5. Frokost på et åbent sted med vind = få myg, men mange andre flyvende dyr. Frokosten var, som altid en kop-suppe, All-in-one kiks, Digestive kiks, ostehaps, cabanossi pølser, figenpålæg og ostehaps.



Flot udsigt til Kebnekaises sydtop – både med og uden skyer. Den eneste gang vi fik set sydtoppen, uden at være lige foran den. Den ligger godt skjult mellem de andre bjerge og svær at komme til at se.

Den tidligere burgerjoint med navnet Lap Donalds var blevet nedlagt til erstatning for et pænere spisested. Vi kom hurtigt videre og endte ved den sidste bro inden Nikkaloukta. Her fandt vi 3 fornuftige teltpladser i skoven.

Myggehelve. Myggespray. Myggenet.

Vi spiste vores sidste Adventurefood aftensmad som var hyggelig på trods af myggene og afholdt en afstemning om hvorvidt der var stemning for bad den næste dag. Det var der. Nogen fik ordnet vabler, andre fik brændt sine fingre på et Trangialåg. Efter opvasken var der varm kakao og Warewolf spil ved floden.

23:15 var der stilhed. ...og 23:45 var der stilhed i lederteltet.

Dagens stikord: Varmt. Farvel til fjeld. Skygge. Skov. Parallel vandring med båden. Helikopter overvejelse (SEK 800 for en tur til Nikkaluokta). Godt tempo. Bred sti = masse snak. Teltplads i skov. Kakao. Spil ved floden. Sate Babi (Sidste fjeldmad). Mange myg. Kedelig sti (savner de høje fjelde).

Dag 10: Sidste vandring, tilbage i nattoget.

Tirsdag den 23. juli 2019

Dagens sang: *Uncover*

07:45 stod vi op. Morgens mad var Müsli mens Ea og Jakob spiste risengrød. 9:15 var der morgenbriefing.

Dagens svensker: Christine – for at lave mad med glæde, på trods af at det ikke var hendes opgave. (Simon havde brændt hånden). Christine gav dog prompte tørklædet videre til Asta, da Christine mente at Asta havde lavet mere end hun havde.

Dagens bjergged: Simon – for alle dage at have båret den tungeste spejderrygsæk uden piv eller brok.

09:30 gik vi af sted. Turen gik hurtigt og nemt og 10:30 ankom vi til Nikkaloukta.

Vi købte os adgang til badet på turiststationen og alle undtagen en valgte at tage et bad. Den ene ville vente til toget, men der var desværre ingen bademulighed alligevel. Æv!

Bussen 'Nikkaluokta expressen' gik klokken 11:55 og ankom efter planen til Kiruna station.

På stationen havde vi lidt over 5 timer at slå ihjel, så vi startede med en frokost. Og mens Ea, Sarah, Magnus og Jakob gik på indkøb, blev der spillet Axis of evil.

I købmanden 1½ km væk, blev rygsækken fyldt med toastbrød, skinke og ost. Zingo Sorbet sodavand og 7 Up. Tortilla, tilbehør, grøntsager (agurk til kr. 20 stykket) og chips. Polarbrød, tynnbrød, kanelbullar, Nutella, syltetøj, ost og skikposer. Så var vi klar til togturen!

Tilbage på stationen blev spillet skiftet ud med Warewolf og eftermiddagsmad med sandwich og sodavand.



Vandflaskerne blev fyldt og klokken 18:32 kørte vi afsted med nattoget, igen med en dreng og pige kupé. Der var varmt i toget, 25 grader trods åbne vinduer.

Vi spillede Warewolf igen, men pigerne havde planlagt spillet og lavet indbyrdes aftaler så alle drengene døde. Hvad er egentlig meningen??

Senere på aftenen var der aftensmad i form af tortilla og lederne tog en tår kaffe i Bistovognen. Mellem 23 og 24 gik folket til ro.

Dagens stikord: Hurtig morgen. Jonas retur med en sten i hånden. Morgensamling ved broen. Nikkaluokta med et pause-stop. Grusvej med vandløbsrør. Hestespor. Bad med spejderrabat. Bustur. Indkøb i dagligvarehandel. Spil og ventesal. Jernmine. By flytning. Nattog. Lugt af kul/varmt jern fra bremserne på toget. Mange sprog i toget (Franskmændene har lang vej hjem).



Dag 11: God søvn i nattoget, fødselsdag og Stockholm

Onsdag den 24. juli 2019

Dagens sang: Under stjernerne på himlen.

Klokken 08 blev kupeerne vækket. Det var en solrig dag i toget.

Vi sang fødselsdagssang for Magnus som blev 23 år og han fik en gave i form af en ny og frisk Faxe Kondi T-shirt og en miniflaske med Faxe Kondi – samt to folieballoner der pyntede flot bag på rygsækken på vejen igennem Stockholm. Bagefter spiste vi alle 11 morgenmad i én og samme kupé. Jo, det kan lade sig gøre!

Efter ~1200 km i nattoget ankom vi på Stockholm central station til tiden – klokken var 09:45. Jakob skaffede nogle bykort, vi holdt morgenbriefing og satte retning imod den spejdervilla vi havde booket.

Dagens svensker: Asta – for at have hentet plaster til Ea som kampblødte i badet pga. to opkradsede myggestik.

Dagens bjergged: Sarah – for at have hjulpet med at købe ind og bære indkøbene i Kiruna.

Efter 2,7 km gåtur langs vandet i varmt vejr, nåede vi spejder villaen. Det var en stor villa i 2 etager som var bygget tilbage i slutningen af 1600 tallet. Standen var ikke den pæneste, men den lugtede af spejderhytte var bedre end lederne havde turde håbe på. Et rigtigt godt sted, midt i Stockholm.

Nøglebrikken virkede heldigvis og vi kom ind. (Det havde taget mange mails og sms'er at få koden).

Der gik lidt tid med at tulle rundt i hytten og se på alle deres ting og de mange underlige rum. Da vi var klar, tog vi på by-vandring.

Frokosten blev spist på kajen og senere hentede Sarah, Ea, Jakob og Magnus 2 kasser is som vi kunne spise mens vi ventede på bådturen. Det blev varmere og varmere. Bådturen 'under Stockholms 11 broer' var meget varm. Fortælleren som fortalte i høretelefonerne var meget selvglad på det svenske folks vegne. Så meget at det var for meget af det gode. Turen var dog fin nok og havde det ikke været for varmen, havde vi taget den til ende. Men det var bare FOR varmt. (32 grader i skyggen). Jakob tog en snak med kaptajnen og vi blev sat af halvvejs, så vi havde kortere hjem.



Tilbage i spejder villaen fik vi vand og planlagde aftensmaden.

Christine, Freja, Simon, Bror (Magnus), Emilie, Asta og Magnus tog ud og købte ind i den lokale Hemköp. Sarah, Ea, Jakob og Jonas tog til stranden (150 meter væk) og badede i vandet sammen med de mange døde fluer. Jonas valgte dog at nøjes med at soppe med sokker på. Stranden var ok, men vandet i den svenske skærgård, var ikke det klareste vand man kan finde i Norden.



Til aftensmad fik vi burgere og ovnkartofter. Mmmm, det var god mad og der var rigeligt til alle – alle blev meget mætte. Vi gentager: Meget mætte! Hyggesnak om bordet og opvask med terning.

Vi lagde en plan for torsdag og Jakob lavede pandekagedej. Teltene blev hængt op til luftning og der var gå-tur til vandet.

23:30 var der ro.

Dagens stikord: God søvn i nattoget. Fødselsdagssang med motorsav, svejseapperart, skuemaskine. Varme. Meget varme. Gammel spejderhytte. Pæn havnefront. Vejarbejde. Stillestående arbejde. Havevander. Hjemløs på bænken. Sejltur. Sluse. Mange is. Byg selv burger. Travlhed i køkkenet. Meget få myg. Badetur.

Dag 12: Stockholm

Torsdag den 25. juli 2019

Dag 12: Jeg trives bedst

07:05. Jakob står op. 08:15. Vækning af pandekageholdet (Emilie, Freja og Bror (Magnus)).

09:00 var alle oppe og morgenmaden var klar i form af pandekager + ruskomsnusk (dårlige pander), frugt, yoghurt med vanilje, boller med kardemomme, juice og andet godt.

Morgenbriefing foran villaen.

Dagens svensker: Freja – for at have taget initiativ til en aftentur til vandet om aftenen.

Dagens bjergged: Asta – for at have været en af de få, som gennemførte sejlturen uden at falde i søvn og for at kunne reflektere over fortællerens talestrøm.



10:17 var vi på bussen og tog til Vasamuseet. Det var faktisk rigtigt godt og interessant, blot en skam at man ikke længere kan komme ombord på selve skibet, men kun se det udefra. (Nu om dage, kan man kun komme ombord på skibet på udvalgte datoer og efter 5 års medlemskab).

Vi spiste frokost i det fri og spejderne fik lidt alene tid i storbyen.

Dialog inden alene tiden:

Freja: Jeg skal kun shoppe i kort tid, jeg har ingen penge.

Lederne: Ok, ½ time, 45 minutter måske?

Freja: Nej, 3 timer. Mindst!

Lederne: Øhh...ok, der er noget vi ikke forstår...

Vi landede på en aftale om 2 timer og 15 minutter.

Lederne fik også lidt alene tid og tjekkede nogle friluftsbutikker ud og lagde en plan for oprykningsturen.

Klokken 17:00 var vi alle samlet igen og begav os imod La Barca pizzeria. Her blev valgt både traditionelle pizzaer, samt de mere utraditionelle såsom pizza med æg og bacon, og pizza med banan, ananas og karry. Men godt var det!



På vejen hjem klarede vi indkøb til næste dag og var hjemme klokken 20:00.

Vi fik rensat Trangia'er og pakket telte – og skrevet fejl og mangler op på teltene. Bagefter blev der spillet Twister og senere andre spil.

Klokken 23:00 var der ro.

Dagens stikord: Dejlig morgenmad. Busstop svært at finde. Vasa var godt. Meget varmt. H&M. McDonalds. Meget gang. Restaurant besøg. Hyggelig dag. Klar til hjemrejse.



Dag 13: Sidste dag

Fredag den 26. juli 2019

Dag 13: Sange vi ikke kan lide, Honorable menitons, Make a man out of you, Don't you worry child, I believe I can fly, I don't care.

Jakob stod op kl 07 og gjorde morgenmaden klar – men da han ville vække resten med skibsklokken klokken 08:15 var alle allerede vågne.

Vi spiste morgenmad, vaskede op, pakkede sandwich og gjorde rent i hytten.

10:10 var vi færdige og lavede en udendørs evaluering af turen samt gruppebillede. Forinden havde der været morgenbriefing.

Dagens svensker: Christine der hele turen igennem har præget stemningen med sit gode humør, for at holde shoppingtiden på et fornuftigt niveau og for at have taget sig tid til at side selv/alene og tænke og slappe af. (Vigtigt på ture hvor man er sammen hele tiden).

Dagens bjergged: Ea – for at have taget initiativ til opvasken, lavet et ekstra telt-check og for uden opfordring, at have ryddet op for at gøre den efterfølgende rengøring nemmere og hurtigere.

10:40 var der afgang fra villaen. Klokken 11:50 var vi på Stockholm Södra banegård.



Klokken 12:19 kom vi med X-2000 mod København. Toget var godt pakket og der var dobbeltbooking af nogle sæder, men vi fik lov til at beholde vores.

Vi blev lidt forsinket undervejs og til sidst kom beskeden om at toget ikke kørte til Hovedbanen, men stoppede i Malmø. (Toget kunne ikke køre i Danmark, sikkert grundet signal-opsætningen).

Erstatningstoget var meget forsinket og forældrene blev løbende orienteret pr. sms om forsinkelserne.

20:18 ankom vi til Hillerød station. Vi holdt en hurtig farvelrunde og spejderne blev sluppet fri til deres forældre og søskende. Der var glædelige gensyn. Forældrene havde til og med været så søde at købe en gave til hver af os ledere med både noget lækkert og noget drikkeligt.

14 dage med mange gode og unikke oplevelser var nu slut.

Tak for turen til alle der deltog.

Dagens stikord: Hjemrejse. Farvel til Sverige. Vekselkontor. Droppet station i Stockholm. Varmt. Forsinket tog. Passerende landskab på Malmø station. Ventetid. Ventetid. Ventetid. Info til forældre. Glædeligt gensyn.



Citater fra rødt sjaks notesbog

Ea, dag 2: 'Jeg har sovet virkelig virkelig luksus.'

Freja, hver aften: 'Okay! Vi sover nu.'

Freja, dag 6: 'How to look good on a camp with a Buff' (Buff'en er blevet trukket ud fra brystet til livet, som en trøje).

Bror, dag 6 (diss): 'Du var homo i dit tidligere liv'.

Ea og Freja, dag 6: 'Lad os smelte brors hud!'.

Magnus, dag 4: 'Jeg er glad for at der bare kan være fri udluftning fra tarmene'.

Magnus, dag 4: 'Det er for varmt, når der ikke er udluftning i underbukserne'.

Alle, alle dage: 'Jeg syntes du er lidt stille' (i varulv spillet).

Freja, dag 6: 'Kan de andre ikke lære holde deres kæft' (Efter sengetid og efter Freja og Bror (Magnus) havde talt uafbrudt i 15 minutter).

Christine, dag 6: 'Hvis jeg nu voldtager dig, Simon'. Herefter stilhed.

Freja dag 7: 'Det giver et gong i skelettet'

Fredag, altid: 'Bish'.

Jonas, dag 7: 'Jeg pissede på toppen af Kebnekaise'.

Kinesere på toppen af Kebnekaise, dag 7: 'Ohhh, Wauuuw'.

Asta, dag 8: 'Det er unfair at jeg ikke har fået vasket tøj' Jakob: 'Du har haft hele dagen'. 'Asta: Men jeg orkede det ikke'.

Magnus, dag 10: 'Jeg har en 12 timers tog tur med toilet, så jeg spiser bare løs af ost på dåse'.

Alle, alle dage: 'Nej, jeg er ikke varulv'. (I varulv spillet).

Christine, dag 5: 'Jeg har lige en munddiskussion'. (I varulv spillet).

Simon, ukendt dag: 'Hvad er det jeg har her?' Freja: 'Det er mine trusser'.

Freja, dag 8: 'Ugga bugga'

Magnus, alle dage: 'Nougat ind, nougat ud'.

Telt aftensnak fra rødt sjaks notesbog

Dag 0 – dag 1: Ingenting.

Dag 1 – dag 2: Det er luksus at sove i tog!

Dag 2 – dag 3: Godnat...

Dag 3 – dag 4: Stenet terræn. Tissebyggere. Aftensmaden.

Dag 4 – dag 5: Freja der vil sove, men så griner vi 😊. Efterskole. Aftensmaden. Varulv. Myggene. Myggestik.

Dag 5 – dag 6: Myg der er fraværende. Sten. Huller. Blæst. Badning. Sø temperatur.

Dag 6 – dag 7: Myggestik. Dun i poserne. Gaters. De andre. Stille. Andre fremmede.

Dag 7 – Dag 8: Myg / Myggenet der ikke er lukket. Kebnekaise. Ea skal/skal ikke. Smadrede mennesker. Hvor vi slutter vandringen.

Dag 8 – dag 9: Freja og Bror (Magnus) der ville sove og som var stille.

Dag 9 – dag 10: Østrogen / testosteron. Mandepigen. Alle hader Freja. Seksualiteter. Bror (Magnus) fuckede knoer, Freja der er skør og burde sove. Psykolog mor. Armhulehår.

Dag 10 – dag 11: Toget. Varulv. Godnat.

Dag 11 – dag 12: Freja, Magnus og Simon burde sove. Shut the fuck up.

Dag 12 – dag 13: Freja burde sove og være stille. Lærere på Bror (Magnus) og Christines skole.

Vægtoversigt

Oversigt over rygsækkenes vægt i kg, efterhånden som dagene gik og maden forsvandt.

Rygsækkene er vejede med vand, vandindholdet kan være varierende fra dag til dag.

Navn	Egen taske	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10
Asta	11,2	20,4	Togtur	18,6	18,8	18,1	17,2	Toptur	Hviledag	16,1	15,3
Christine	8,0	19,8		20,2	19,6	17,4	17,1			16,8	15,2
Ea	11,0	19,6		18,8	18,2	16,1	15,7			16,2	14,4
Emilie	11,5	23,0		21,8	20,2	17,6	17,9			16,7	16,0
Freja	9,5	20,1		20,2	18,8	18,6	17,8			16,7	14,4
Bror (Magnus)	12,0	22,5		21,3	19,5	17,4	18,0			16,2	16,0
Sarah	10,5	20,0		20,0	18,6	17,1	17,0			16,6	15,1
Simon	8,7	22,7		22,7	20,5	19,3	18,0			19,2	17,9
Magnus	12,0	26,1		26,1	24,5	25,4	23,3			24,4	20,8
Jonas	14,0	29,7		29,9	28,0	27,8	27,1			22,4	22,2
Jakob	13,0	30,6		29,4	27,6	26,7	25,4			21,4	20,0
Samlet	121,4	254,5		249,0	234,3	221,5	214,5			202,7	187,3

Evaluering af turen

Evalueringen er taget som et gennemsnit af de enkeltes vurdering. Skalaen går fra 0 (skraldespanden) til 10 (træstubben med blad på), hvor 10 er bedst. Evalueringen blev foretaget på sidste dagen inden hjemrejse.

Område / Vurdering	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fjelddel											
Pakkedag											
Transport, tog											
Fjeldvandring											
Rute, natur, udsigt											
Længde, km/dag											
Antal dage i fjeldet											
Hviledag											
Vejr											
Typisk dagsprogram											
Sjak opdeling											
Sjak opgaver											
Fjeldmad											
Toptur											
Alt i alt, fjeld.											

Kommentarer: For mange togsift på udrejse – stress. Bedre med tog end bus. Ønske om mere ægte fritid på hviledagen. Temperaturen var lidt for høj, nogle af dagene. Fejl på sjakkortene gav lidt skæv fordeling af opgaverne. Ønske om mindre sukker i müslien. Ønske om færre kiks til frokost. Adventurefood kan eventuelt udlades på nogle dage og erstattes med nudler.

Bydel

Hytte / faciliteter											
By-program											
Mad											
Alene tid											
Alt i alt, by.											

Kommentarer: Hytten var lidt bombet. Fedt med Vasa. Fedt med bådtur. Savnede mere info om hvor man kunne gå hen i 'alene tiden'. Mere fritid i byen havde været dejligt. Lidt forvirrende med 2 ture på samme tur. (Fjeld og bytur).

Turen som helhed

Som forventet?											
Testture											
Egen træning											
Lederne											
Alt i alt, helhed.											

Kommentarer: TT1 (testtur1) var ikke så udbytterig, TT2 (testtur2) var rigtig god. Selve turen var rigtig god. Inden turen var der nogle der frygtede at det ville være spild af tid. Det var der ingen da følte, da turen var slut. Lederne var meget omsorgsfulde i starten, men lidt for hårde/grove i tonen til sidst på turen (Venligt ment, men blev ikke altid opfattet sådan). Nogen ville have mere Stockholm (bydel). Andre ville have mere fjeld.

Konklusion: Turen har været en rigtig god tur og har ramt godt på niveau og oplevelser, sværhedsgrad og belastning. Set fra den enkeltes synspunkt kunne der godt have været små ændringer, men samlet set har det fungeret rigtigt godt.