

ISLAND 2016

11. JULI – 23. JULI

DAG 0

FRYDENBORG

Klokken 13:00 mødtes vi på Frydenborg, for at tjekke alt det vi havde pakket igennem. Valdemar kom dog først klokken 15:00, fordi han havde været i England. Sjakkene skulle laves om, fordi Ida-Marie havde brækket tåen. Det endte med, at Lukas flyttede fra blåt sjak over til rødt sjak, sådan at alle sjakene havde fire personer.

Efterhånden som vi kom i gang med pakningen, fandt vi ud af, at der var en del ting der manglede – noget kunne findes i hytten, og andet skulle købes den dag. For at sikre, at alle havde (det rigtige) pas med, skulle vi læse op, hvilket navn og udløbsdato der stod i passet.

Selvom alle ens egne ting nu var med, var der stadig en ting der skulle ordnes – teltene skulle tjekkes de forskellige superhelte skulle fordeles i sjakene og müsliposer med mælkepulver skulle laves.

Da vi var sikre på, at alt var med, skulle sjakingene – inklusiv maden – fordeles. Det meste af morgenmaden var fordelt mellem alle, men vi havde selv vores egne müsliposer. Sjakkenes telte og trangia skulle også fordeles.

De to første dage skulle have feltrationer, så vi fik hver to papkasser med forskelligt mad i, og så kunne vi vælge hvilket vi ville have med. Maden bestod blandt andet af peanutbutter, makrel, tun, brød, kiks, chokoladebarer, smoothie, kaffe, te og plasticskeer. Valdemar, Tobias og Laura A. endte med at have en hel del kaffe, og Lukas og Emil havde næsten alt patéen.

Da det sidste var pakket, spillede vi varulv og røvhul med gudekortene.

Til aftensmad fik vi spaghetti med kødsovs.

Da vi skulle sove, fik nogle af drengene den idé at stable to borde på hinanden for at bruge den som en slags køjeseng. Det virkede dog ikke som en god idé at komme til skade allerede inden vi var taget afsted, så alle endte med at ligge på deres liggeunderlag på gulvet.

DAG 1

FRYDENBORG – SKÓGAFOSS (VANDFALD)

Vi blev vækket klokken 6:40, så vi kunne komme tidligt afsted. Da vi havde spist og var klar, gik vi hen til Slotspavillonen, hvor vi tog toget til stationen. Derefter tog vi toget og metro til lufthavnen.

På flyet kunne man læse i en brochure, at man kunne købe en halv pizza til 2000 kr. Der gik det op for mange af os, hvor lidt islandske penge er værd. Der var også et "vomitmeter", som var en pose man kunne kaste op i med forskellige mål på (f.eks. var islandsk udtale og pilotens jokes to af punkterne). Efter en times flyvetur (vi havde stillet uret to timer tilbage), landede vi på Island.

Foran os havde vi to busture – den første til Reykjavik. Der ventede vi et par timer på den næste bus. Vi besluttede derfor at lave aftensmad der i stedet for når vi kom frem. På busturen (Reykjavik Excursions) fra Reykjavik til Skógafoss havde vi en rigtig flink buschauffør, som fortalte om alt muligt og jokede med os. Han fortalte blandt andet at han, da han var lille, havde set telefonmasterne som mennesker uden hoveder. Vi havde taget siden med sudokuer fra et blad på flyet med, så dem kunne vi også bruge tiden på. På vejen kom vi forbi et vandfald, og det var rigtig flot. Der var også et toilet, hvilket var tiltrængt.

Vi endte ved det store vandfald "Skógafoss", hvor vi skulle sove. Der var stadig lyst, selvom det var sent om aftenen, hvilket ville svare til om natten i dansk tid. Det var næsten lyst døgnet rundt, så man måtte bare sove med en buff trukket ned over øjnene.

DAG 2

SKÓGAFOSS – FIMMVÖRÐUHÁLS (SAND OG TÅGE)

Vi brugte lang tid på at gøre os klar om morgenen. Da alle på nær lederne var klar, spillede vi volleyball med en badebold, Lukas havde med. Laura'erne var nettet, og de brugte deres tørklæder til at gøre det bredere. Dagen startede med en lang trappe til toppen af Skógafoss (vandfaldet ved siden af vores lejr). Det var en hård start med meget vægt, men det var det værd, da vi nåede toppen og så udsigten. Ruten gik langs en flod med vandfald, grotter og klipper. Vi kom forbi noget nærmest lysende mos, og så jokede Ditte med at det var radioaktivt (Laura A. troede på det).

Lidt op af dagen kom vi til en noget ustabil bro som vi skulle over. Der var kun rækværk i den ene side, og noget af træet var knækket flere steder. Det blev ikke bedre af, at der var en mindesten på broen fra en der var druknet i floden.

Det gik op ad stort set hele dagen, og da vi nåede lejren, havde vi gået 900 højdemeter.

Da vi kom forbi en slags campingplads på en bakke, og da det var tåget og blæsende, blev vi ret kolde. Vi sammenlignede øjne, og lavede "kedelige-øjne-klubben" og "seje-øjne-klubben".

Vi valgte at stoppe cirka 1 km fra det planlagte sovested, fordi alle var trætte og kolde. Det sted vi havde valgt at sove på var fuld af sort sand (på grund af aske). Det var lidt upraktisk, da det kom ind i alle vores ting – trangia, telt, tøj, soveposer. Desuden var det så tåget at man ikke kunne se noget om helst udenfor lejren. Det betød, at man skulle have en nødføjte med for at gå på toilet. Der var ikke noget vand i nærheden, så vi måtte koge sne til opvask og aftensmad (og kaffe).

DAG 3

FIMMVÖRÐUHÁLS – ÞORSMÖRK ("SKOV" OG BETALING)

Det var stadig tåget og koldt om morgenen, så vi ville gerne afsted så hurtigt som muligt. Det var svært at pakke teltet sammen uden at få alt for meget sand ind i det. I starten af dagen gik vi skiftevis på sne og bakker med sort sand. Sneen var meget glat, så mange faldt flere gange.

Snackpausen valgte vi at holde ved noget lavasten, som kun var under 10 år gammelt. Det var dog ikke en så lang pause, da underlaget var sne og derfor koldt. Vi kom højt op, og det blæste så meget at vi måtte holde fast i hinanden så vi ikke blæste væk.

Senere kom vi til et sted der gik så stejlt nedad, at nogle af os måtte lægge taskerne og klatre ned uden.

Nogle af de andre ville så gå tilbage og hente dem. Der var en kæde, man kunne holde fast i noget af stykket, men resten af vejen skulle man passe godt på ikke at falde ned. Vi kom derefter hen på "pandekagen", som lignede en bakke der havde fået skåret toppen af, og derfor var helt flad. Vi spiste frokost efter at være kommet ned fra pandekagen på et sted med græs og lidt sol.

Ordsproget "løse sten er de bedste sten" blev opfundet den dag, fordi vi hele tiden var ved at falde i dem. Lige før vi kom hen til det planlagte sovested, skulle vi over to broer, der lignede kraner med hjul, der var blevet lagt ned.

Lejren var lige ved siden af en campingplads, så vi gik lige lidt væk fra den, så vi ikke behøvede at betale. Vi satte teltene op mellem træer, og det var den første skov vi havde set på turen. Der var højt græs, så vi satte trangiaerne på sten på den lille forhøjning hvor vi stillede dem (på grund af brandfare). Vandløbet ved siden af lejren gav vand til campingpladsen, så vi regnede med at det var rent.

Nogle af os børstede tænder samtidig, så vi valgte at stå i en rundkreds og spyttede ind i midten. Om aftenen valgte nogle af os at udforske området. Vi gik først op i en lille grotte, der var ved siden af lejren. Derefter gik vi op på toppen af bakken, hvor der var udsigt over alt muligt.

DAG 4

ÞORSMÖRK – EMSTRUR/BOTNAR (FLOD MED BRO)

Om morgen fik vi at vide, at vi alligevel skulle betale for at have ligget på campingpladsen. Det var ret ærgerligt, men det betød, at vi kunne bruge toiletterne om morgenen (så det skulle vi alle sammen da lige prøve).

Vi gik på en smal sti, der kun var få centimeter fra kanten, så Ida talte til 200 flere gange, fordi hun havde højdeskræk. Lukas og Emil hvirvlede støv op fra jorden så deres sko og busker blev helt beskidte (de sagde, at det var camouflage til hvis der nu kom en bjørn...).

Vi skulle krydse en flod med iskoldt vand. Den forgrenede sig i mange små floder, så det føltes som om det var mange vi skulle krydse. Heldigvis var der ikke så meget strøm, og der var ikke så dybt. Vi fik at vide, at vi skulle gå mod strømmen, for så var der mindre sandsynlighed for at blive revet med, at vi skulle spændemavebæltet op, så vi bedre kunne komme fri hvis vi faldt og at vi skulle kigge på et punkt lige fremme, så vi ikke blev rundtossede.

"Hotskalaen" (som blandt andet indebar Martine med hurtigbriller, yogabusker og vandfald) blev opfundet under frokosten.

Linea var blevet smittet med forkølelse af sin familie, så undervejs måtte en anden tage hendes ydertelt, så hendes taske blev lettere. Idas knæ begyndte at gøre ondt omkring halvvejs, så vægten fra hendes taske blev fordelt til alle.

Vi kom til en bro over en meget larmende flod, og da vi var kommet over, slog vi lejr.

Imens der blev hentet vand, havde de andre en konkurrence om, hvem der hurtigst kunne sætte telt op. Det hurtigste var rødt sjak 8 minutter, så grønt sjak på 9 minutter og til sidst blå sjak på 10 minutter.

DAG 5

EMSTRUR/BOTNAR – ÁLFTAVATN (CAMPINGPLADS MED SØ)

Dagen startede med en stigning, så det var ret hårdt.

Resten af dagen gik det nogenlunde ligeud, så det var okay selvom vi gik 20 km. Desuden havde vi hviledag dagen efter, så det gjorde ikke noget hvis vi var lidt trætte.

I starten af dagen mødte vi nogle danske spejdere, som vi snakkede med på den campingplads, de havde sovet på.

Nogle af os smagte Emils tortilla-chokolade – og det blev konkluderet at tortilla og chokolade ikke skal kombineres.

Vi kom til en flod som vi var nødt til at vade over. Den var så dyb, at man skulle have shorts eller underbukser på for ikke at blive våd. Der var meget strøm, så vi skulle gå sammen to og to for ikke at miste balancen. Tobias A. mistede sin ene crocs på vejen over på grund af den stærke strøm. Da vi var ovre på den anden side og skulle have tøj på igen, begyndte det at regne, så det var ret koldt og vådt. Derfor blev der danset lidt lancier.

Vi flugte den samme vej (bare modsat retning) som en masse løbere. Størstedelen af dem løb forbi, mens vi spiste frokost ved siden af et af deres pausesteder.

Til sidst på dagen kom vi til endnu en flod vi skulle over. Efter at have undersøgt grundigt om vi kunne komme over uden at skulle vade, måtte vi give op. Heldigvis var der ikke så dybt, så vi kunne bare beholde

bukserne på.

Det regnede stort set hele dagen, så da vi kom frem til campingpladsen, var vi kolde og våde. Derfor var det rart at komme ind i teltet, som vi havde fået af vide skulle slås op til venstre for "pyramidebjerget" (et meget spidst bjerg på den anden side af den store sø). Det var meget rart med rigtige toiletter, selvom de ikke var specielt fantastiske.

Efter aftensmaden fik vi at vide, at vi kunne stille vores kopper udenfor teltene hvis vi ville have kaffe eller kakao (eller en blanding) af lederne. Det lød ret lækkert, så det ville de fleste.

DAG 6

ÁLFTAVATN (CAMPINGPLADS MED SØ)

Da vi vågnede, fik vi at vide, at Emil havde fået opkastsyge. Derfor skulle vi spritte hænder hver gang vi skulle have noget at gøre med mad. Heldigvis var det hviledag, så vi skulle ikke lave noget. Vi måtte selv bestemme hvad vi ville lave, men hvis vi ville bestige et "farligt" bjerg, skulle vi have en leder med. Da alle var trætte (og mange var halv- eller helse), blev det ikke til så meget andet end at sidde og hygge i teltene.

Nogle af os spillede kort i blå telt – Ditte blev præsident 3 gange og Martine blev røvhul 4 gange. Laura T. var forkølet og spiste derfor energipulver råt. Linea var også stadig syg, så hun havde planer om at blive i teltet hele dagen.

Da Emil vågnede, fortalte han, at der på et tidspunkt havde været en der shh'ede af ham, da han ikke var nået helt over på toilettet for at kaste op.

Næsten alle de andre var inde i blå telt, og så lå vi bare og klumpede og lavede mærkelige frisurer på hinanden.

Efter lidt tid, havde vi brug for lidt luft, så vi gik ned til søen for at slå smut.

Ved aftensmaden fandt vi ud af, at der var sket en fejl i beregningen af aftensmad, så alle sjak måtte deles om én Adventure Food, og vi fik kun en halv pakke nudler hver. Derfor var der ikke rigtig nogen der blev mætte.

Efter maden dansede Lukas, Emil, Ida, Tobias L. og Laura A. lancier for at holde varmen.

DAG 7

ÁLFTAVATN – HRAFNTINNUSKER (STEN OG BLÆST)

Tobias L. havde fødselsdag, så vi sang fødselsdagssang til morgensamlingen. De valgte "instrumenter" var sten, trangia og trætte tropspejdere. Det var nogle interessante instrumenter...).

Endnu en gang startede dagen med en lang bakke. Det var en af de stejleste stigninger på hele turen, og dd vi var kommet op, kunne man se helt over til fjeldstationen, vi havde sovet på.

Dagens rute gik gennem sne, sand og stejle bakker. Derfor faldt vi ret mange gange.

Et stykke inden frokosten kom vi forbi en fjeldstation med toiletter og vand. Vi fik besked på også at fylde vores drikkedunke op, da det ikke var sikkert at vi kunne finde en kilde til at hente vand fra. Til frokost var der kun broccoli-suppe tilbage, så det var ret træls.

Der blev sunget meget – især den sang der er på Wii'en, når man skal lave en Mii. Da nogle af de andre sang Bubbi Bjørn-sangen, kom der nogle danskere forbi og sagde, at det lød godt.

Vi kom forbi mange nogle varme kilder i løbet af dagen. De lugtede præcis som rådne æg, så vi kom til at få lyst til æg og bacon.

Vi fandt et ret fladt sted med små sten til at slå lejr. Det blæste så meget, at vi måtte holde fast i teltet mens vi slog det op, og lægge store sten på bardunerne for, at de ikke skulle blive rykket op.

Vi kom ret tidligt frem, så vi kunne nå at spille kort i teltet inden vi lavede aftensmad. Det var utrolig koldt at sidde udenfor og vaske op og koge sne (der var ikke vand i nærheden) til morgenmaden til dagen efter. Derfor var det rart endelig at komme i seng bagefter.

DAG 8

HRAFNTINNUSKER – LANDMANNALAUGAR (FJELDSTATION MED VARM KILDE)

Vi stod tidligt op, og da vi kun skulle gå 6 km, var vi allerede fremme ved fjeldstationen ved 10-tiden. Det var mærkeligt at tænke på, at vi ikke skulle vandre mere på turen. Det var (næsten) umuligt at få pløkkene ned i jorden, så vi måtte bare lægge tunge sten på bardunerne. Vi fik alle sammen en armbånd, der gav adgang til toiletterne og til at bade i de varme kilder.

Det var meget rart at bade i de varme kilder, så vi var dernede i et par timer (Martine, Valdemar, Tobias og Bastian var der i længere tid). Jakob havde sørget for, at der var et bad til alle bagefter, så det skulle nogle af os også (selvom det kun var 5 minutter langt). Vi følte os ret rene bagefter.

Det havde været ret koldt at have vådt tøj og hår udenfor, så nogle af os lå i vores soveposer i teltet bagefter. Ditte og Linea sov, Ida lagde kabale og Emil og jeg tegnede i min dagbog.

Til aftensmad skulle alle sjakkene dele to Adventure Foods, men lederne havde købt ekstra nudler i butikken, så der var en pakke til hver.

Nogle af de andre var nede i de varme kilder hele aftenen, men de fleste spillede bare kort i blå taks telt.

DAG 9

LANDMANNALAUGAR – SELFOSS (JAMBOREE)

Vi fik lov til at sove længe, fordi vores bus først hentede os klokken 13:30. Derfor sov vi helt til halv 9. Jakob var dog taget tidligt afsted for at hente minibussen.

Vi havde ikke rigtig mere frokost, så vi spiste bare resten af vores snacks. Da vi havde spist, gik vi ind i bussen.

Busturen var ret forfærdelig: det bumlede ret meget, vi kørte alt for tæt på kanten, i nogle alt for skarpe sving og ned ad alt for stejle bakker. Det var meget sjovt at køre gennem vand, på nær da vi ikke helt kunne komme fri af det. Vi kørte forbi Hekla, og det var ret spændende. På vejen kom vi forbi et sted hvor vi kunne fylde vand i vores drikkedunke, hvilket var meget rart.

Vi stod af ved en tankstation, hvor Jakob ventede med minibussen. Det første hold der skulle køre, skulle slå telt op så snart vi kom til Jamboree'en, og så kunne vi spise "frokost" bagefter. Der var rod i pløkkene, fordi det ikke var dem alle der var kommet med bussen i første omgang. Derfor måtte vi deles om de pløkke der var. Efter lidt tid, fandt Laura A. nogle flere nede i sin taske, og så var det lidt nemmere.

Til forskel fra alle de andre steder vi havde været, var der mange fluer på lejren. Faktisk så mange at vi måtte have myggenet på hele tiden. Da vi havde slået teltene op, kunne vi endelig få noget mad. Jakob havde været i Bónus og købt boller, ost, skinke og pærer til os.

Jakob fortalte, at han havde købt tortillas, toast og juice (Lukas, Emil og jeg blev meget glade, for det var præcis det, vi om morgenen havde snakket om, at vi godt ville have).

Vi fandt en hytte på lejren, hvor vi spiste aftensmaden. Vi sad ved siden af nogle amerikanske spejdere, der sad og byttede mærker. På et tidspunkt kom der en spejder fra Holland hen og spurgte os, om vi havde set nogle hollændere. Det havde vi desværre ikke, så han fik nogen til at spørge i højtalerne. Til dessert havde Jakob købt gulerodskage.

Da vi havde spist, gik vi en hurtig runde på lejren, for at få maden til at synke ned.

Nogle af de andre havde fundet nogle grønne pigespejdere fra Danmark og taget dem med ind i blåt telt, men nogle af os gik ind i rødt sjaks telt og spillede kort.

DAG 10

SELFOSS – KEFLAVIK (SPEJDERHYTTE)

Morgenmaden spiste vi i et stort, hvidt telt med orange dry bags i (dem man kan sidde på). Vi fik toast, juice, pandekager, en masse pålæg og havregrød til dem, der stadig var sultne bagefter, så vi blev meget mætte.

Da der ikke var så meget at lave på lejren, og da der var alt for mange fluer, besluttede vi os for at tage af sted så snart vi havde pakket teltene sammen.

Det første hold der kørte skulle vente i Reykjavik i to timer, mens Jakob hentede resten. Nogle af os gik ind i en boghandel, hvor vi var i de to timer vi havde. Vi så også en restaurant, hvor man kunne få 10% rabat, hvis man kunne flette 10 meows ind, mens man bestilte. Efter to timer, kom Jakob og hentede os ved en statue af en eller anden krigshelt, der på toppen af en bakke.

På vejen til hytten, kom vi forbi nogle lygtepæle, der var lavet, så de lignede tændstiksmænd. Da vi kom frem til spejderhytten i Keflavik, satte de fleste sig og tegnede og spillede kort, men Laura A. havde købt en bog, så den skulle hun lige læse færdig.

Da alle var kommet, delte vi os op, så halvdelen lavede mad og den anden halvdel rensede telte.

Til aftensmad fik vi pasta med kødsovs, og dem der ikke havde lavet det skulle vaske op. Der kunne dog ikke være så mange i køkkenet, så det endte bare med at være Emil, Lukas, Ida og jeg. Jeg vaskede, Ida og Emil tørrede og Lukas satte på plads. Efter lidt tid hjalp Bastian og Valdemar også.

Om aftenen gik vi over på et stadion lige overfor hytten for at spille frisbee. Da vi kom derover, fandt i en træningslegeplads-ting, hvor vi var i stedet for at spille frisbee. Derefter gik vi op på fodboldbanen, hvor vi sad og snakkede.

Klokken var over 23 før vi endelig kom hjem, så vi gik i seng med det samme.

DAG 11

KEFLAVIK (SPEJDERHYTTE)

Vi stod tidligt op, så alle kunne nå at se Reykjavik i lang tid.

Noget af det første Martine og Laura gjorde, var at købe kaffe i "Te & Kaffi" over boghandelen. Min var med mokka, og hendes var med "karamellu". Der stod, at der var "rjóma" i, så det måtte vi lige spørge om, hvad betød. Det viste sig, at det var fløde, og ikke rom, som vi ellers havde troet.

Bagefter skulle vi ind og se en dokumentar om vulkaner. Det var ret spændende, men de fleste faldt i søvn undervejs.

Da vi havde set dokumentaren, fik vi lov til at gå rundt som vi ville. Nogle af os fandt en arkade, hvor Martine og Laura spillede "Mortal Kombat" gratis. Martine vandt 2 ud af 3 af runderne. Vi gik hen til en rigtig hyggelig julebutik. Der var julemusik, et juletog, et rensdyr, julepynt og julemusik. Vi var også i Bónus, fordi Martine manglede batterier til sit kamera. Laura'erne købte et bæger Skýr med blåbærsmag hver. Inden aftensmaden gik nogle af os op på en legeplads ved siden af statuen på bakken.

Vi spiste på en restaurant, hvilket var meget dejligt. Der var gået noget galt i køkkenet, så dem der skulle have grillet kylling, fik det først da de andre nærmest var færdige med deres mad.

Det første hold der kørte tilbage til hytten skulle gøre hytten ren. Vi havde nogle barer i minibussen, men de smagte af det samme, selvom de så forskellige ud. Det var hyggeligt at gøre rent i hytten, for vi sang mens vi fejede.

Vi skulle op klokken 3, så mange syntes, at vi ligeså godt kunne lade være med at gå i seng. Det syntes lederne dog ikke, så ved 23-tiden gik alle i seng (hvilket nok var meget godt).

DAG 12

KEFLAVIK – KØBENHAVN

Vi blev vækket ved 3-tiden. Inden vi tog af sted, måtte vi tage en toast som en slags morgenmad.

Første hold skulle ikke vente der i så lang tid, da hytten kun var 5 minutter væk fra lufthavnen. Vi lagde os straks på vores tasker, men så kom der en og sagde, at man hverken måtte sove eller ligge ned.

I lufthavnen fandt Tobias L. ud af, at han havde mistet sit pas, men heldigvis fik han lov til at komme med alligevel. Det gjorde, at vi havde lidt mindre tid end forventet, men vi nåede det hele.

Vores flybilletter var ikke sammenhængende, så vi kunne ikke sidde sammen.

Efter 5 timer (vi stillede uret frem), var vi endelig fremme. I lufthavnen blev der taget gruppebilleder og alle fik sagt farvel og tak for en helt fantastisk tur.