

Kandersteg – KA23

En opsummering af troppens udlandstur 2023

Før turen

Sommeren 2023 var udset til en ny udlandstur for troppen i Frydenborg gruppe.

Forud for turen var der blevet tænkt tanker om hvor til og hvordan. Sammensætningen i troppen, som bestod af mange yngre tropsspejdere og knapt så mange ældre, betød at en reel vandretur med oppakning og mad til alle dage i fjeldet, ikke var det rigtige valg. Vi havde ved flere andre lejligheder overvejet at besøge det internationale spejdercenter Kandersteg i Schweiz – og det blev besluttet at det skulle være udgangspunktet for sommerlejren. Det viste sig at være et rigtigt godt valg.

Forud for turen lå der den sædvanlige planlægning og koordinering i form af program, bookinger, transport, økonomi, grej, indtjening, mad, kommunikation osv.

Fredag

Dagens stikord: Sommervej, meget mad, bustest og pakning.

Da skolernes sommerferie var startet og vi endelig var klar til at tage af sted, mødtes en god del af os i hytterne på Frydenborg fredag den 23. juni for at pakke maden og gøre det sidste klar. Minibusserne blev testet og vi pakkede telte og andet udstyr og fik fordelt maden på de forskellige sjak. Det lykkedes endda at komme i seng inden det blev alt for sent.

Lørdag

Dagens stikord: Sommervej, høj varme i Tyskland, roadtrip, tyske rastesteder, musik i busserne.

Lørdag morgen klokken meget tidligt kom de sidste deltagere og klokken lidt over 06 tog vi afsted fra Frydenborg.

26 i det hele; 21 tropsspejdere og 5 ledere – og fordelt i 7 sjak og 8 telte.

Vi havde lejet 3 minibusser til turen og der var fin plads til både passagerer og bagage. Turen forløb strålende i dejligt køre vejr. Men en tur til Schweiz tager tid især når man holder godt med pauser undervejs og også skal have lavet aftensmad samtidigt med man taler med manden som ifølge ham selv kunne de tre vigtigste sprog i verden. Bare ikke engelsk...

Klokken lidt over 23 ankom vi til Kandersteg International Scout Center (KISC) som i øvrigt havde 100 års jubilæum i år. Vi fandt vores lejrplads, slog teltene op, krøb i soveposerne og fik en god søvn i den friske luft.

Søndag

Dagens stikord: Sommervej, biltog, vandland, vand i næsen, rappelling, vandretur.

En skøn morgen og sikke en flot udsigt at vågne til. Høje lodrette bjergsider blandet med frodig grøn natur. Virkeligt lækkert!

Vi kom hurtigt op og tog vi til Brigerbad thermalbad, som er et vandland / sted med vand. Turen derhen var med biltog, det var en sjov og anderledes oplevelse. Stedet var rigtigt fint, med varmtvandsbassiner, mulighed for spring fra klippe, lang vandrutchebane på 182 meter ned ad bjerget (med garanti for at få spulet kraniet fuld af vand) og hvirvelstrøm i et af bassinerne. Der blevet pjasket og badet i stor stil og vi kunne snildt have brugt mere tid. Desværre havde vi en stram tidsplan, så vi måtte retur til Kandersteg. Søndag eftermiddag var delte vi os i 2 grupperinger. 1/3 tog på en rappelling aktivitet på centeret, mens den øvrige 2/3 tog på en hejk til et udsigtspunkt med udsigt over Kandersteg.

Hen over dagen blev spejderne også introduceret til sjakrollerne, arbejdsopgaverne, fjeldkogebojerne,

madsystemet. Vi var alle superhelte fordelt på Captain America, Superman, Spiderman, Wonderwoman og Batman.

Om aftenen nød vi en rolig aften i lejren.

Mandag

Dagens stikord: Sommervejr, rappelling, vandretur, friperiode, BBQ på Kandersteg

Dagen var lidt det omvendte af søndag. De som ikke havde været på rappelling aktivitet dagen forinden var på aktiviteten enten formiddag eller eftermiddag, mens de som ikke havde været på hejk, var på hejk om formiddagen. Og ellers var der fri til enten at hvile eller udforske området.

Der var noget ventetid ved rappelling, men det var dog sjovt nok alligevel. Og det var klart sjovere at rappelle på klippe, end på en væg af krydsfiner. Hejken var, ligesom dagen forinden, en rigtig fin tur med god udsigt. Og varmt vejr.

Om aftenen var der grill aften på Kandersteg. Det var ikke den mest fantastiske oplevelse på turen, men vi fik dog noget at spise og fik socialiseret lidt med nogle af de andre spejdere.

Udover det, fik vi også pakket så meget som muligt, til den kommende 2-dages hejk.

Tirsdag

Dagens stikord: Sommervejr, Alperne, kabelbane, højdemeter, flot udsigt, fjeldsø, stilhed

Efter morgenvækningen fik vi slået teltene ned og pakket rygsækkene færdige. Og efter at have afleveret en turmelding på spejdercenteret, tog vi den direkte rute til kabelbanen Sünnbuel som fragtede os et godt stykke op i Alperne. Perfekt genvej med god udsigt.

Herefter gik det ad fine stier henad og opad. 380 højdemeter med rygsæk kan godt være lidt af en prøvelse, når man ikke rammer højdemeter på sin daglige tur til skole. Vi holdt godt med pauser og fik tanket vand undervejs og ud på eftermiddagen nåede vi frem til vores destination Daubensee i 2200 moh.

Teltene blev slået op og aftenen gik med at nyde naturen, se på skyerne og bjergene som lå hele vejen rundt. Vildt smukt. Aftenen gik med at nyde området, små ture, klatre på klipper og bade i fjeldsøen.

Desuden kunne vi lytte til lyden af stenskred fra nogle af de omkringliggende bjergsider. Heldigvis lå vi godt og sikkert, hvor vi havde vores lejr.

Onsdag

Dagens stikord: Sommervejr, klokkefår, afslappende formiddag, rundt om søen, Alpetop, retur-tur

En del af lejren blev vækket af en flok får med klokker der kom brægende igennem lejren. Sjovt så mange forskellige varianter af bææææh der findes. Nogen var allerede oppe. Andre sov videre bagefter. Og nogen hørte ingenting. Efter den ægte morgenvækning og morgenmad, delte vi os i 3 grupperinger. En gruppe som blev i lejren og nød livet i fjeldet. En anden gruppe som gik rundt om søen Daubensee. Og en tredje gruppe som tog en tur op i højderne på en af de nærliggende bjergsider.

Gruppe 1 fik kravlet lidt på sten, badet og ellers bare slappet af.

Gruppe 2 fik en god flot tur rundt om søen og fik også kurret på sne. Nogen tog hele turen, andre vendte om undervejs og fik lidt længere tid i lejren.

Gruppe 3 fik en god tur op mellem de 3 bjergtoppe Rote Tux, Felshore og Tierhöri og nåede 2631 højdemeter. Det var ikke helt en alpetop, men tæt på. Der var en fantastisk udsigt, både deroppe og på turen op og ned. Og man fik mærket hvor fysisk hårdt det kan være at komme op af en bjergside.

Da vi alle var samlet igen og lejren var pakket, begav vi os samlet tilbage imod kabelbanen. Det gik væsentligt hurtigere end dagen før, men det gik jo også nedad. Undervejs fik vi fornøjelsen af at blive samlet midt i en flok modgående kreaturer. De var dog søde.

3-2-1; ned med kabelbanen, melde vores ankomst og retur i lejren. Vi slog teltene op igen og fik lavet vores aftensmad. Resten af aftenen gik med fri leg.

Torsdag

Dagens stikord: Solskin og regnvejr, River rafting, togtur, vandplask, minibusser, Kandersteg bytur

Endnu en dag med morgenvækning. Vi skulle afsted til River Rafting på floden Simme. Vi tog minibusserne derhen og det var da helt rart at blive transporteret med hjul. På stedet blev vi mødt af vores guides, de var nogle sjove typer fra bl.a. USA, Sydafrika og New Zealand. Vi fik instruktion, og fik omklædt os til riverraftere med våddragt, neoprensko, redningsvest, hjelm og åre.

Vi tog med jernbanen op langs floden til vores startsted.

Vi blev fordelt på gummibådede. Tropspejderne i 3 både, lederne og et andet turistpar i den fjerde og team India i den femte.

Vi havde alle en mega god og sjov tur ned ad floden. Der var både stille forløb og nogle af det lidt vildere ture med kraftig strøm. Som med en tur i rutchebanen, er der altid nogen som gerne vil have haft det endnu vildere. Men alt i alt var det rigtigt godt som en introduktion til River Rafting. Og det lykkedes da også for en af spejdernes guides at falde ud af båden. Så det var ikke udelukkende ligesom en tur på Slotssøen...

Efter at have spist frokost i bagende sol ved en boldbane, kørte vi tilbage til Kandersteg hvor vi ramte et heftigt regnvejr. Nogen tog en eftermiddag i lejren, mens andre tog en tur til Kandersteg by. Det var dog ikke den mest spændende by i verden. Udvalget af butikker var til at overse, det samme var butikkernes udvalg. Den største friluftsboutik var i sin helt egen kategori. Højst 8 personer i butikken af gangen og man forventes at vide præcis hvad man ville købe når man gik ind – man kunne nemlig se det hele i vinduerne fik vi at vide. Og nej, vi købte ikke noget.

Om aftenen skulle vi have været til Kander Challenge, en dyst spejderne imellem på centeret. Det blev droppet da regnen var for massiv.

Heldigvis var vi rimeligt godt forberedt på regnvejr – det kunne man ikke nødvendigvis sige om alle de andre spejdere fra andre lande. Der var nogen med meget vådt tøj og meget våde soveposer.

Aftenen kom, det blev nat og vi gik i seng.

Fredag

Dagens stikord: Regnvejr, stille morgen, zipline, hop fra bro, pizza, lejrbrød, pakning.

Vi havde endelig en morgen, hvor morgenvækning ikke var nødvendigt. Og det var ikke fordi vi vågnede tidligt alle sammen, men fordi vi ikke skulle tidligt op. Efter en stille morgen og formiddag med ro på, hvor vi både fik spist morgenmad og frokost mens vi opholdt os under et halvtag i ly for regnen. Der kom også lidt mere styr på rygsækkene og pakningen. Ved middagstid tog vi afsted mod Adelboden Adventurepark. Vejruddet sagde regnvejr. Og det var det også. Der var dog også opholdsvejr fra tid til anden, så "heldagsregn" i det format var faktisk ok.

Efter en god køretur i vores minibusser (hvor var vi glade for at have dem) ankom vi til Adelboden og fandt en rimelig parkeringsmulighed på en bjergvej. Vi nåede Adventureparken til rette tid og var det eneste hold på området. Det var fedt!

Vi fik introduktion til sikkerhedsudstyret og gjorde os klar. Grundet risiko for torden og lynnedslag, måtte vi til at starte med, kun benytte de nederste zip lines / svævebaner. Men snart efter, blev de alle åbnet op. Der var nogle virkelig gode lange ture på tværs af kløften. Det var virkeligt sjovt.

Der var nogle som dristede sig til 'speed absailing', hvor man hopper ud fra en bro i en slags frit fald og bliver bremset af en rebbremse, hvorefter man glider ned til bunden. Og så var der en lang rute under broen, hvor man kunne gå "på line" på en wire og på nogle brædder - dog også med sikring.

Efter nogle gode timer hvor mange fik kørt rigtig mange ture, var vi vindblæste og trætte nok til at tage videre. Vi havde besluttet at droppe vores aftensmad i lejren til fordel for en pizza i byen Thun. Det er dog absolut ikke billigt at spise Pizza i Schweiz, men de smagte godt.

Herefter tog vi turen tilbage til Kandersteg og kom lige i sidste øjeblik til 'International Camp Fire'. Det store fælles lejrbrød. Der var godt fyldt hele vejen rundt og der var underholdning i flere timer til dem der blev.

Men underholdningskvaliteten gjorde at vi undervejs prioriterede vores eget selskab og lejren.

Lørdag

Dagens stikord: Kørevej, musik, hjemtur, pitstop, færge, vådservietvask, gensyn.

Vi stod tidligt op, fik spist en hurtig morgenmad, pakket telte og fyldt minibusserne. Og efter et gruppebillede foran indgangsportalen, satte vi kursen imod Frydenborg.

Turen gik fint og der var ret meget ro på bagsæderne de første par timer. Også selvom om musikken i den sorte Caravelle var skruet godt op fra første sving. Turen gik fint afsted, med jævne stop, chaufførbytte og toiletpauser. Trafikken var faktisk fin, bortset fra én ret lang kø ved noget vejarbejde. Vi kom med færgen uden ret meget ventetid og på Rødbysiden valgte vi at lave et aftensmadsstop med Trangiamad. Herefter tog vi turen til Frydenborg hvor der var et glædeligt gensyn med alle forældrene.

Teltene blev hængt op til tørre, pløkkene blev vasket og vi lavede en hurtig afslutning og farvel. Klokken var omkring 23:30 da vi var færdige og spejderne taget hjem. Tilbage var nu blot at aflevere minibusserne og selv finde hjem.

Det var en super god tur med rigtig god stemning, masser af gode oplevelser og en masse læring.

Hvad vi fik lært og erfaret:

- At håndtere vores fjeldtelte – og ikke at slå dem op på de laveste og vådeste steder på lejrpladsen.
- At have styr på vores rygsække – og ikke lade dem eksplodere ud over det telt man deler med andre.
- At tænde en Trangia – uden at håret bliver brændt af i en stikflamme.
- At lave maden som der står i opskriften – så smager den bare bedre.
- At vand det ikke bare er noget man har - det er noget man finder, renser og bruger med omtanke.
- At arbejdsfordelingen i sjakket fungerer godt – især når man husker sine opgaver.
- At det er godt at kunne klokken – og være klar til tiden.
- At centeraktiviteterne var gode, men at naturen i området er bedre - den kunne vi godt have udforsket noget mere.
- At det var interessant at møde andre spejdere – og sjovt at se hvor forskellige man er.
- At de eksterne aktiviteter var dyre – men rigtig gode.
- At minibusserne var det bedste valg – både ud og hjem, men også til turene ud fra lejren.
- At vi godt kunne have lavet mere fysisk træning inden turen – så havde det været mindre hårdt at vandre.
- At centerfaciliteterne var fine med gode toilet og badeforhold - og at centerets administration var rigtig hjælpsom.
- At vi var godt forberedt på det hele – og at det gjorde alting meget nemmere.
- At der var plads til at forme dagene – og tage nye beslutninger undervejs.
- At det var det helt rigtige at have alt maden med hjemmefra – det sparede en masse tid.
- At Kandersteg er en rigtig fin destination til en spejdertur i udlandet – men at Schweiz er et dyrt land.
- At spejderne er super modige - og kaster sig ud i mere end man tror.
- At det var en flok rigtig gode spejdere vi havde med på tur – og at lederne havde det super godt sammen. Den tur tager vi gerne igen! 😊